

## Pinksteren 2011

### **De Pinksteren zit er weer op!**

Een dikke maand geleden waren we nog druk bezig met alle voorbereidingen voor het Pinksterweekend met natuurlijk weer als hoogtepunt het halen van de 131<sup>ste</sup> Sint Gerlachusden op Pinksterzaterdag.

Op Hemelvaartsdag vond de trekking van de jaarlijkse loterij plaats en de verkoop van de den. Omdat onze eigen pastoor Graat de communie-mis had in Reijmerstok, en bij ons een WoCo was, werd de trekking uitgevoerd door kapitein Nicky Tossings. Hierna werd de den door de kapitein Nicky Tossings per opbod verkocht, na zeer veel biedingen bracht uiteindelijk Miel Ronckers het record bod uit van €400,- Na deze verkoop werd het polvergeld weer opgehaald in het dorp, ook hierbij kregen we zeer veel hulp van onze leden!

De week voor de Pinksteren brak aan en de laatste voorbereidingen voor de Pinksteren werden gedaan. De sjitiepe werden gehaald en klaargelegd, een slinger van dennengroen werd gemaakt en opgehangen tegen de muur van de hoofdingang van de Sint Gerlachuskerk, weitjes werden gemaakt, de tractor werd afgebouwd etc. Ook deze week kregen we weer zeer veel hulp van onze leden, waardoor al het werk al vroeg in de week klaar was. Dit jaar hoefde er geen bühne gemaakt te worden. Deze werd gevormd door een vrachtwagen van Curfs. Vrijdags voor Pinksteren werden de laatste zaken klaargemaakt, de eerste paarden werden naar Banholt gehaald en 's avonds werden de kamers geladen op g'n hei. Aangezien de plaatselijke DJ P-Air achter de draaitafels van Demo gekropen was, werd het s' avonds een meer dan gezellige avond met veel mensen bij Joke. Er werd al geproost op een schitterende en geslaagde kermis, ondanks dat niet alle weersvooruitzichten er goed uitzagen, hielden we de hoop er stevig in.

Het was weer zover Pinksterzaterdag rond de klok van 6 uur werd begonnen met het leegscheppen van het gat en het neerlaten van de 130<sup>ste</sup> Sint Gerlachusden. Dit ging zeer vlot, de laatste meter van het gat was weggelegd voor Nicky Tossings die vandaag zijn laatste den als bestuurslid c.q. Kapitein ging halen.



De den viel goed en bleef nagenoeg heel. Het was een hele goede den, die niet door ongedierte aangetast was. Met een aantal leden werd er weer op de ouderwetse manier de den op de kar geladen. Het was een zware den, dus we hebben ons met een paar man's krachten goed moeten hebben. Uiteindelijk lag de den erop en konden de eerste biertjes meester gemaakt worden.

Na het neerlaten van de oude den werden we weer getraakteerd op spek & ei bij Pastoor Graat. Rond de klok van 8 uur vertrok de kapploeg onder leiding van Philippe Bastings naar het bovenste bos in Epen om de 131<sup>ste</sup> den te kappen. Nadat de den gezegend was door Pastoor Graat en hij ook als eerste het bijl ter hand nam, werd er begonnen met het echte kapwerk. Gelukkig viel dit jaar de den zonder schade en kon men beginnen aan de zware klus om de 29 meter en 51 centimeter lange den uit het bos te sjouwen.

Ondertussen werden in Banholt de paarden gepoetst en opgetuigd om voor de dennewagen geplaatst te worden. Op teken van kapitein Nicky Tossings vertrok rond 10.30 uur de stoet met 38 paarden richting het bovenste bos in Epen.

Het bestuur was weer gekleed in lichtblauwe polo's, compleet met Jonkheidslintje, waar 131 in gegraveerd stond, als teken voor de 131<sup>ste</sup> St. Gerlachusden. De leden hadden allemaal weer de blauwe Jonkheidspolo aan. Truien waren deze dag gelukkig niet nodig, aangezien de thermometer ongeveer 22 graden aangaf.

Ook het laden van de den ging goed, zodat we op tijd vertrokken in het bos op weg naar Slenaken voor de stop bij Café 't Brugske. Nu was 'de bocht' weer aan de beurt, deze leek goed te gaan totdat op een gegeven moment het 3<sup>de</sup> paard stil viel. Na enkele malen proberen op gang te komen, kwam de dennekar weer op gang. Ook als het niet altijd gaat zoals gewild, is het weer een heel spektakel om te zien hoe de 3 paarden voor de kar dit lastige stuk overbruggen.



Op de Piemert en al eerder in Slenaken was het even opletten in verband met het gladde asfalt, maar ook dit keer kwamen we zonder problemen aan in Noorbeek. Na de stop in Noorbeek gingen we op weg naar Mheer, waar de rozen aan de kettingen werden gehangen, en waar door enkele mannen de hoeven van de paarden gesmeerd werden. Onderweg hadden we een bekijks van jewelste, wat voornamelijk kwam door het goede weer en de mooie stoet die we vormden!

Mede door het goed verlopen van de hele dag, waren we om 19.10 al in Banholt. Hierdoor konden we ons dus op ons gemak een pilsje drinken, en de kinderen konden op de den klimmen. Na het laatste commando van Nicky Tossings trokken we onder een massale belangstelling en onder een daverend applaus richting de kerk. Hier werd de 131<sup>ste</sup> Gerlachusden overgedragen aan de getrouwden mannen van het dorp, die ervoor zorgden dat de den weer kaarsrecht geplaatst werd naast de kerk. Omstreeks 23.00uur stond de den onder leiding van Raymond Flamand recht en kon de kermis echt losbarstten.

Op zondag trok de processie weer door de straten van Banholt en Terhorst. Ook dit jaar trok de Jonkheidsgroep mee, met 3 bestuursleden in kostuum met het vaandel, en een twintig tal leden met 8 vlaggen, was dit wederom een zeer mooie groep. Na de processie werd er nog nageborreld op de pastorie over die mooie kermisdagen die we alweer meegemaakt hadden! Vervolgens zijn we bij Joke en de nieuwe uitbater van Herberg Tebannet geweest, die speciaal pinksterzondag en maandag al even open had gehouden. 's Avonds vond het welbekende kermisbal plaats in de Harmoniezaal met het toporkest "BOUGIE", dit was helaas niet helemaal uitverkocht. Dit kwam omdat ook deze pinksterdag weer een goede dj bij Joke stond die alle feestvierders daar hield.



Op maandag was het weer vroeg dag, voor aanvang en na afloop van de H. mis werden er weer speldjes verkocht aan alle leden van de Jonkheid en aan de getrouwde dorpelingen. De harmonie speelden op het kerkplein vóór en na de H. Mis enkele marsen. Rond de klok van 2 uur begon de artiestenparade dan ook m.m.v. Zugabe en Kolsch platt. Waar het nog tot in de late uurtjes gezellig bleef.



De laatste bronkdag was weer aangebroken, dinsdag werd ook weer begonnen met een H. Mis waarin elk jaar speciaal gebeden wordt voor de levende en overleden leden van de Jonkheid. De leden die zich vorig jaar hadden aangeboden om Pastoor Graat te ondersteunen deden dat dit jaar weer. Ook werden traditiegetrouw tijdens de consecratie weer vele kamers geschoten. Na de H. Mis werden er weer de nodige rondjes gegeven door de Jonkheid aan de leden van de Jonkheid en werden we weer getrakteerd op spek & ei. 's Avonds werd de kermis dan echt afgesloten met het dansen van de cramignon onder begeleiding van de Harmonie en Drumband. Later op de avond werd er nog afscheid genomen van Kapitein Nicky Tossings die ermee stopt als bestuurslid na 10 jaar.

De woensdag na Pinksteren werd weer alles opgeruimd, waarbij ook weer diverse leden hielpen! Jammer genoeg is het deze dag geweest dat de opa van 2 bestuursleden van ons, en de koper van de den, Miel Rockers gestorven is. Ondanks deze trieste gebeurtenis, waren we als Jonkheid toch welkom om zoals elk jaar bij deze familie alle rotzooi op te ruimen en weer alle materialen op onze Jonkheidszolder op te slaan. Dit hebben we erg gewaardeerd waarvoor ook dit keer weer dank.

Ondanks alles kunnen we met een tevreden blik terug kijken op een zeer geslaagde en mooie Pinksterkermis 2011.

Bestuur,  
Jonkheid - Banholt